



SAINT ANDREW GREEK ORTHODOX CHURCH



GREEK ORTHODOX
METROPOLIS OF
NEW JERSEY

Rev. John Theodosion
Pastor

Beloved in Christ,

As I think about the last 60 years, I can only think of one word and that is stewardship. Please don't put this letter down. I'm not asking for money. The reason I think of the word stewardship is because I think of the parable of the workers in the vineyard. *"For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace, and said to them, 'You also go into the vineyard, and whatever is right I will give you.' So they went. Again he went out about the sixth and the ninth hour, and did likewise. And about the eleventh hour he went out and found others standing idle, and said to them, 'Why have you been standing here idle all day?' They said to him, 'Because no one hired us.' He said to them, 'You also go into the vineyard, and whatever is right you will receive.'"*

Throughout these past 60 years people were called to serve and have labored in this vineyard of the Lord we call Saint Andrew. Some worked a lot some worked a little. Some were here from the beginning some came at the end. Who worked more or less doesn't matter. What matters is that we all gave from our hearts for the benefit of the church and the community and God blessed our efforts and multiplied them.

The results of His work very are apparent. So many people have been blessed from their involvement in the life of the community. Lives were touched and changed because they experienced the work of the Holy Spirit. God's presence has been felt and experienced throughout all of the liturgies, weddings, baptisms, funerals, hospital visits, events, meetings, charitable outreach and so much more. Whether our parishioners experienced good times, or difficult times the church has been there to celebrate with them or share in their sorrow and support them in any way possible.

You see, I didn't ask for money, but I did describe good stewardship, because as a community we have been good stewards of this vineyard and the fruits of our labors are all around. The only thing I ask is that you **come on Sunday November 13 at The Meadowood to celebrate** the many blessings of our community. (*Please RSVP by October 30th*) As we look forward to the next 60 years, I pray God will continue to bless our church so that our work in this blessed vineyard will continue to grow and touch many more lives.

With Love in Christ,


Fr. John Theodosion
Protostamenos



SAINT ANDREW GREEK ORTHODOX CHURCH



GREEK ORTHODOX
METROPOLIS OF
NEW JERSEY

Rev. John Theodosion
Pastor

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Καθώς σκέπτομαι τα τελευταία 60 χρόνια, μία μόνο φράση μπορώ να σκεφτώ και αυτή είναι η οικονομική διαχείριση. Σας παρακαλώ μην αγνοήσετε αυτό το γράμμα. Δεν σας ζητώ χρήματα. Ο λόγος που σκέπτομαι τη φράση αυτή είναι επειδή σκέπτομαι την παραβολή των εργατών του αμπελώνα. «*Η Βασιλεία των ουρανών μοιάζει με τον κύριο ενός σπιτιού ο οποίος βγήκε νωρίς το πρωί για να μισθώσει εργάτες για το αμπέλι του. Αφού συμφώνησε με τους εργάτες να τους δώσει ένα δηνάριο την ημέρα, τους έστειλε στο αμπέλι του. Βγήκε επίσης και την τρίτη ώρα περίπου και είδε κάποιους άλλους να στέκονται άνεργοι στην αγορά και τους είπε: “Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο”. Πήγαν λοιπόν και εκείνοι. Όταν ξαναβγήκε περίπου την έκτη ώρα καθώς και την ένατη ώρα, έκανε το ίδιο. Τελικά, περίπου την 11η ώρα, βγήκε και βρήκε κάποιους άλλους να στέκονται και τους είπε: “Γιατί στέκεστε εδώ άνεργοι όλη την ημέρα;” Εκείνοι απάντησαν: “Επειδή κανείς δεν μας πήρε για δουλειά”. Τότε τους είπε: “Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι και θα λάβετε ό,τι είναι δίκαιο”».*

Μέσα σε αυτά τα τελευταία 60 χρόνια έχουν κληθεί άνθρωποι να υπηρετήσουν και έχουν εργαστεί σε αυτόν τον αμπελώνα του Κυρίου που ονομάζουμε Άγιος Ανδρέας. Κάποιοι εργάστηκαν πολύ και κάποιοι εργάστηκαν λίγο. Κάποιοι ήταν εδώ από την αρχή και κάποιοι ήλθαν στο τέλος. Δεν έχει σημασία ποιός δούλεψε περισσότερο ή λιγώτερο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι προσφέραμε από την καρδιά μας για το καλό της εκκλησίας και της κοινότητας και ο Θεός ευλόγησε τις προσπάθειές μας και τις πολλαπλασίασε.

Τα αποτελέσματα της εργασίας Του είναι προφανή. Τόσοι πολλοί άνθρωποι ευλογήθηκαν από την ενασχόλησή τους στην ζωή της κοινότητας. Πόσες ζωές αγγίχτηκαν και άλλαξαν επειδή βίωσαν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού έχει γίνει αισθητή και τη βιώνουμε στις λειτουργίες, τους γάμους, τις βαπτίσεις, τις κηδείες, τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, στις εκδηλώσεις, τις συνεδριάσεις, τις φιλανθρωπίες και τόσα πολλά άλλα. Είτε τα μέλη της ενορίας μας έζησαν ωραίες στιγμές είτε δύσκολες στιγμές, η εκκλησία βρίσκεται κοντά τους στις γιορτές ή στις λύπες και τους στηρίζει με όλα τα δυνατά μέσα.

Βλέπετε; Δεν ζήτησα χρήματα, αλλά σας περιγράφω την καλή συνεισφορά στην εκκλησία, γιατί ως κοινότητα είμαστε καλοί εργάτες του αμπελώνα και οι καρποί της εργασίας μας βρίσκονται παντού. Το μόνο που σας ζητώ είναι να έλθετε την **Κυριακή 13 Νοεμβρίου στο Meadowood για να γιορτάσουμε** τις άπειρες ευλογίες της κοινότητάς μας. (Παρακαλώ απαντήστε μέχρι τις 30 Οκτωβρίου) Καθώς ατενίζουμε τα επόμενα 60 χρόνια, προσεύχομαι ο Θεός να συνεχίσει να ευλογεί την εκκλησία μας για να προοδεύει και η εργασία μας σε αυτόν τον ευλογημένο αμπελώνα και να αγγίζουμε περισσότερες ζωές.

Με εν Χριστώ αγάπη,



Πατήρ Ιωάννης Θεοδοσίου

Προϊστάμενος